

Villa Filippa - Det lille børnehjem i Hundstrup

- eksisterede fra ca. 1914 til sidst i 1930'erne.

Skribenter: Harry Jakobsen og Ivan Rasmussen



Åbyvej 8. Hundstrup. Foto ca 1950.

Dette hus blev opført af Øster Skerninge og Hundstrup sogne, huset stod færdigbygget d. 18.09. 1905. Samme år køber Johannes Jøns Johannsen huset af de to sogne, som aftægtsbolig for sin lærergerning, dette sker d. 02.10. 1905, hvor han får skøde på huset, De to sogne var såkaldt annekssogne og havde præstefællesskab fra år 1500 til 1970.

Lærer Johannsens liv og virke i det nye hus blev dog kort, han dør den 25. august 1907 i en alder af 78 år. Enken Theodora Johannsen bliver efter ægteemandens død boende i huset, og sammen med sin ugifte datter Karita Filippa opretter de et hjem for plejebørn, "**Villa Filippa**".

Johannes Peder Jøns Johannsen
Skolelærer i Hundstrup



Karitha Filippa Nielsine Johannsen (pigen med æblekernen)

Hun blev boende hos sine forældre hele livet, bortset fra en kort periode hvor hun fik undervisning på en syskole i Odense. Det kunne hun måske senere få brug for. Efter faderens død etablerede hun sig da også som syerske i sin moders hus "Villa Filippa", og en overgang var der flere ansatte på hendes systue. Mange Hundstrupfruer må have gået i kjoler syet af frk. Filippa.

I 1914 opretter hun sammen med sin mor, enkefru Theodora Johannsen, et lille privat børnehjem i huset, og ligesom hun havde holdt af træer og blomster, siges det, at de børn, hun havde i pleje, fik en god og kærlig opvækst. – Selv blev Filippa aldrig gift.

Ved juletid i 1922 blev hun syg, af hvad kendes ikke, men hun led meget til sidst. Hun blev opereret på Svendborg Sygehus, men kom aldrig hjem mere.

Filippa døde d. 16. april 1923 og blev begravet på Hundstrup Kirkegård.



Theodora (død 1938) enkefrue til Lærer Johannes Peder Jøns Johannsen sammen med 3 af plejebørnene.

Bagerst: **Anna Lisa Stilling**

Højre: **Ulla Wedel Jørgensen**

Forrest: **Ruth Bertelsen**



Første plejebarn:



Ulla Wedel Jørgensen var det første plejebarn i "Villa Filippa", hvis mor, Mary Filippa, var barn af Anna Catharina Filippa, den ældste af lærerparret Johannsens børn i Hundstrup.

Anna blev som voksen gift med Johan Jørgensen, Johan var uddannet lærer og parret blev ansat som førstelærerpar ved Øster Skerninge skole. Omkring dette lærerpar skal interessen især være omkring deres datter Mary Filippa, hun voksede op i lærerboligen i Øster Skerninge sammen med sine søskende, men i 1913, hvor Mary Filippa er 20 år, blev hun gravid med en ung mand (ham er der ingen oplysninger om). Denne graviditet var ikke velanset i familiekredsen, og for at skjule den kommende familieførøgelse og skammen for andre, blev Mary Filippa sendt til sin morbroder Gustav Johannsen og hans kone Elita. Parret havde en købmandshandel i landsbyen Lading beliggende mellem Århus og Viborg, langt væk fra Øster Skerninge og Hundstrup,

Mary Filippa føder en pige d. 04.07.1914, og hun døbes d. 19.07.1914 i Lading kirke, hvor den lille pige får navnet Ulla Wedel Jørgensen. Familien vil dog ikke bortadoptere barnet, ej heller miste kontakten med barnets opvækst, derfor vælger pigens oldemor Theodora, at der i Hundstrup skal oprettes et børnehjem i huset, der i dag er Åbyvej 8. Dette hjem skulle Theodora, der på dette tidspunkt er 72 år, passe sammen med hendes ugifte datter Karitha Filippa Johannsen, der er 48 år (pigen med æblekernen). Filippa havde ved siden af børnehjemmet en systue, hvor flere lokale damer fik syet tøj hos hende.

Hvordan og hvornår den lille pige Ulla Wedel kommer til Hundstrup er ikke oplyst, men pigen bliver det første barn i det lille børnehjem. I de kommende år blev det et hjem for yderlige 7 plejebørn.

Ulla Wedel bor på hjemmet til hun er 15 år, det kan berettes, at hun var en tænksom og poetisk pige der skrev digte, og selv om hendes familiære baggrund skulle være skjult for pigen, giver hun i sine digte tydeligt udtryk for, at hun godt viste hvordan hendes tilknytning til familien har været.

Ulla skrev bl.a. dette vers:
Der er et navn som min glæde rummer.
Men også, hver en smerte, hvert et savn.
Et navn som gemmer.
Al min fryd og kommer så stort og trygt i havn.
Det navn er moder, findes der andet.
Så jubeltungt, så fyldt med stille fred.
Og dog så sorrigblandet
fordi jeg kun af navn, min moder ved."

I dette lille vers fornemmes det hvor meget hun savnede sin mor.

Ulla oplever at hendes elskede Karitha Filippa bliver syg, og indlægges på Svendborg sygehus. Sygdommen er så slem, at hun dør af gulsot den 16.04.1923 kun 59 år gammel. Ulla er på dette tidspunkt 9 år, og oldemor Theodora kan ikke klare plejehjemmet alene, derfor bliver Filippas ugifte lillesøster Rigmor Mathilde Filippa kaldt hjem til Hundstrup for at hjælpe med børnehjemmet. Rigmor Mathilde måtte forlade en god plads hos en grosserer i Horsens. Dette børnehjem i Hundstrup var slet ikke Rigmor Mathildes ønske, hun ville gerne have haft sin egen uddannelse, men søsterens død gjorde at hendes moder ikke kunne klare arbejdet alene. Rigmor Mathilde var 11 år yngre end søsteren Karitha Filippa.

Folk i Hundstrup kunne se at Rigmor Mathilde opdragede børnene på en strengere måde end søsteren Karitha Filippa havde gjort, ja der var nogen der mente at Rigmor Mathilde gjorde forskel på opdragelsen af de børn, som gennem årene var kommet til.

Efter at Ulla Wedel er flyttet fra plejehjemmet i Hundstrup, mister vi beskrivelsen omkring hendes voksne liv. Vi ved dog, at hun som voksen er flyttet til Svendborg.

Andet plejebarn:

Grete Nikolajsen var ved folketællingen 1921 oplyst boende på plejehjemmet som plejebarn.

Grete var født den 29. dec. 1915. på Rigshospitalet i København (patient nummer 1457 A)

Hun blev døbt den 2. april 1916., også på Rigshospitalet. Hvorfor hun har haft tilknytning til hospitalet i 4 måneder vides ikke, men muligvis grundet sygdom.

Det er oplyst at Grete fik navneforandring fra Nikolajsen til Enehøj den 5. september 1929.

Gretes mor Katrine Marie Louise Nielsen var en ugift tjenestepige, (Hun havde omkring fødslen på Rigshospitalet, patientnummer 1496 A), født i Nordenhuse, Aunslev sogn Fyn, den 7. januar 1892. Hendes forældre var fisker og husmand Karl Alfred Nikolajsen og hustru Karen Kirstine født Larsen.

Katrine Marie fik ligesom datteren Grete navneforandring den 5. september 1929 fra Nikolajsen til Enehøj, så moderen Katrine Marie Louise har haft kontakt til sin datter i Hundstrup. Navneændringen sker samme dag for dem begge.

Ved Gretes fødsel havde moderen bopæl på Søllerødsgade 28.1. sal i København, hos cigarmager Peter Thomsen og hans kone Karen Kirstine Elvira samt deres 3 børn. Det er oplyst at Gretes mor Katrine Marie Louise var slægtning til familien i Søllerødsgade.

Tredje plejebarn



Anna Lisa Stilling var det tredje plejebarn, hun blev født den 2. september 1916 i Malmø. Hendes mor hed Elsa Secher Stilling og var sygeplejerske på Århus kommunehospital. Elsa Secher Stilling valgte at føde sit barn i Malmø; vi ved ikke om hun havde familiære forhold til Sverige.

Barnets fader havde sydfynske rødder, han var reservelæge på Århus kommunehospital og hed Knud Frederik Stampe Frølich, et navn der knytter sig til en praksis i Vester Skerninge, fire kilometer fra Hundstrup. Navnet Frølich har været tilknyttet lægegerningen igennem flere generationer.

Anna Lisa Stilling blev døbt i Øster Skerninge kirke den 17. september 1916, kun 14 dage gammel. Dette viser, at den lille pige hurtigt blev afleveret på børnehjemmet i Hundstrup efter fødslen. En mulig grund til at pigens dåb skulle gå hurtigt var måske, at Anna Lisa var født med gane- læbespaltning. Denne defekt betød, at pigens allerede 2 måneder gammel skulle ind på Rigshospitalet i København for at blive opereret for denne lidelse; senere fulgte en mindre operation på Dronning Luisens Børnehospital i København.

Anna Lisa Stilling var senere som voksen overbevist om, at hendes far, læge Knud Frederik Stampe Frølich, havde formidlet de bedste læger til denne operation, og i betragtning af at operationen blev foretaget for over 100 år siden, fortælles det at være lykkedes pænt.

Lægen Knud Frederik Stampe Frølich rejste efterfølgende i flere år til Østen, hvor han arbejdede som læge, sikkert for at oparbejde erfaring inden for lægefaget.

Anna Lisa Stilling nåede at have to plejemødre på børnehjemmet i Hundstrup, den første var Karitha Filippa, hun dør da Anna er bare 7 år. Karitha Filippas lillesøster Rigmor, må efter søsterens død kaldes hjem til Hundstrup for at hjælpe sin mor med at passe både børn og hjem. Rigmor bliver pigens anden plejemor. Som større pige i Hundstrup havde Anna Lisa Stilling en erindring om, at lægen Knud Frederik Stampe Frølich kom på besøg på børnehjemmet. På et af disse besøg havde han længe betragtet et foto af sin datter Anna Lisa. Fotoet var taget af en fotograf i Svendborg og havde vundet 1. præmie i en fotokonkurrence år 1927

Knud Frederik Stampe Frølich overtog lægepraksis i Vester Skerninge år 1933, så han har sikkert haft et ønske om kontakt med sin datter i Hundstrup.

Anna Lisa Larsens erindringer.

Anna Lisa (født Stilling) har med hjælp af et familiemedlem, fået nedskrevet sine erindringer fra børnehjemmet i Hundstrup (skrevet den 28. oktober 2001)

Mit navn er Anna Lisa Larsen, jeg er født den 2. september 1916.

Min barndom:

Af ukendte årsager kunne mine forældre ikke få hinanden, min mor fødte mig i Malmø, Sverige, og kun 14 dage efter min fødsel måtte hun aflevere mig til den plejemor og det hjem, som skulle blive mit barndomshjem. Det ligger i Hundstrup på Sydfyn. - Min mors navn var Elsa Secher Stilling. Jeg kender hverken hendes fødselsdag eller dødsdag.

Huset "Filippa" ligger lige ved siden af den gamle skole i Hundstrup. Den gamle skolelærer Johannsen havde en stor grund ved siden af skolen. Der byggede han huset i 1904, to år før sin død i 1906. Her boede hans enke, og to ugifte døtre. En lærerpension kunne ikke række til de tre kvinder, så familien startede et privat børnehjem – eller måske skal vi sige, at de tog børn i pleje mod betaling, og derved skaffede sig et udkomme. Samtidig havde de en stor have, hvor de kunne dyrke frugt og grønsager til familiens daglige brug. - Den ældste af disse søstre, Karitha Filippa, blev den kvinde, jeg kaldte mor.

Jeg blev døbt i Øster Skerninge kirke den 17. september 1916, kun 15 dage gammel. Når det blev Øster Skerninge kirke og ikke Hundstrup kirke skyldes det sikkert, at en af lærer Johannsens mange børn, Anna, var gift med lærer Johan i Øster Skerninge.

Karitha Filippa døde i 1923, da jeg var 7. år. Den yngste søster, Rigmor Mathilde Gustava Johannsen, overtog da rollen som plejemor for de fire små piger, som opvoksede der. Vi havde indtil da kaldt hende for moster Rigmor. Det er naturligvis mærkeligt at have haft en mor til man er syv, dernæst en ny som man skulle kalde mor. Senere i livet kaldte jeg dem i omtale min første mor og min anden mor.

Det var absolut ikke noget dårligt hjem efter den tids forhold. Vi sultede ikke, det var der mange andre "rigtige" familier, der gjorde på denne tid. Vi fik endda en usædvanlig god mad og vi lærte mange gode ting. Vi blev ikke slået, hvilket ellers var meget almindeligt både i skole og hjem. Men jeg savnede den forældrekærlighed og tryghed, som jeg bildte mig ind, at andre børn havde, når de boede sammen med deres forældre. Jeg har altid følt, at jeg savnede.

Der var ingen mand i huset. Foruden de to søstre var der deres mor, som vi kaldte Bedste. Hun levede til 1938. Om Bedste husker jeg, at jeg sov ved siden af hende i "den store seng". Om det var kort tid eller mange år, husker jeg ikke.

Hvad kan jeg huske fra min barndom?

Vi boede lige ved siden af skolen. Den fordel havde vi frem for andre børn, der havde lang skolevej. Vi gik kun i skole hver anden dag, som var almindeligt på landet den gang. Vi fik en udmærket undervisning af den ene lærer, som var kommet til efter den gamle lærer Johannsen. Måske var det meget godt, at vi ikke havde en lærer, som skulle være vores bedstefar samtidig. Vi lærte at skrive et fejlfrit dansk, danmarkshistorie, bibelhistorie, regning og geografi. Derhjemme lærte vi at sy og brodere.

Der var altid mange børn at lege med – også på de skolefrie dage – og vi behøvede ikke at være bange for trafikken, for der var kun en bil i byen, det var smeden, som havde en bil han brugte som "Lillebil". Vi var smedens gode kunder, for jeg blev kørt til tandlæge hver torsdag hele min barndom. Årsagen til det var, at jeg blev født med hareskår og ganespalte. Det blev opereret meget fint og dygtigt af en professor på Rigshospitalet, da jeg kun var to måneder gammel. Der er ikke ret meget at se på min overlæbe, men jeg har gennem hele livet haft problemer med mine tænder. Ikke mindst da jeg som ældre måtte have protese.

Jeg vil lige fortælle, hvorfor mit barndomshjem hedder "Filippa"

Karitha Filippa havde, da hun var en lille pige, lagt en æblekerne i sin mors urtepotte. Så skete det ret usædvanlige, at kernen spirede, og blev til en plante. Faderen, den gamle skolelærer, plantede dette lille træ ud i haven og formerede det til mange træer, det viste sig, at der var kommet en hel ny æblesort (en mutation). Træet og frugten blev vurderet af Landbohøjskolen, og skolelæreren Johannsen fik papir på, at han havde "fremelsket" en ny æblesort, som fik navnet "Filippa". Dette diplom hænger stadig i huset, som siden 1956 har været ejet af "moster" Ellen i Århus (ja, nu Ryomgård).

Det blev til en plantage, som har båret mange æbler gennem årene. Der findes Filippatræer i mange haver. Vi har også et Filippatræ i haven. Det fik jeg til min 75. års fødselsdag af Ellen.

Jeg har engang givet et interview til Familie-Journalen og fortalte "Filippaæblets" historie, og blev fotograferet med en æblegren.

I min barndom fandtes der ikke indlagt vand i huset "Filippa". Der var en pumpe ude i gården. Det blev først indlagt i 1955, da moster Ellen (som også er opvokset som plejebarn i hjemmet) tjente sine første penge som lærer. Vi havde et gammelt "Das" ude bag kulhuset. Man skulle ikke udenfor for at komme dertil. Det var jo en behagelighed om vinteren. Elektriciteten havde vi dog. I køkkenet havde vi komfur, hvor der blev fyret med brænde og kul. Det skulle pudses med sværte hver dag, når der var lavet middagsmad. Jeg husker også, der var en messingstang rundt om komfuret (for at man ikke skulle komme for tæt på) – den skulle pudses med "Brasso". Vi var ikke ret gamle, før vi kunne hjælpe med de små gøremål.

Jeg har nævnt, at vi fik god og rigelig mad. Vi havde mange grønsager i haven som f.eks. kartofler, gulerødder, selleri og forskellige slags kål, porrer og persille. Men det var slet ikke blevet almindeligt at dyrke tomater, agurker eller lignende. Det kom langt senere.

Jeg tror jeg kan sige, vi fik en kristen opdragelse. Vi bad bordbøn før middagsmaden.
"I Jesu navn går vi til bords, at spise, og drikke på dit ord. Dig glæde, os til gavn, da får vi mad i Jesu navn"
Vi skulle også i kirke, næsten hver søndag. Det var koldt, og jeg mindes at synes, at pastor Oehlenschlägers prædikener var meget lange.

Jeg blev konfirmeret i Hundstrup kirke den 14. oktober 1931. De følgende to år arbejdede jeg som "ung pige" i hjemmet. Der var nok at gøre, og jeg blev oplært i husholdning. Vi var jo igen to voksne kvinder, og 4-5 piger i forskellige aldre. Nogle af pigerne har jeg gennem årene regnet som mine "rigtige" søskende. F.eks. Ellen og Ulla. Ulla blev gift og fik tre børn, som vores børn kaldte kusiner og fætre. Andre har jeg haft mindre kontakt med, f.eks. Ruth og Grete, - men jeg har da besøgt dem og ved at de lever.

Min første plads som "ung pige i huset" var på Brydegårdsvej, Svendborg, hos "onkel Johan", som var bror til søstre Karitha Filippa og Rigmor. Der var jeg kun i et ½ år. Så kom jeg til "Brydekilde", en stor villa i nærheden af Svendborgsund. Villaen ligger der endnu. Der var jeg glad for at være, og fru lærte mig meget.

Jeg var der i to år. Så blev jeg gift med Johannes. Vi havde truffet hinanden på danseskole. Johannes var en flot fyr, som dansede godt. Og det gør han stadig, selv om han fylder 89 år om to måneder.

En stor tak skal lyde til Ruth Leve og Peter Frølich, som har givet gode oplysninger vedr. Anna Lisa Larsen (født Stilling). - Begge har de haft familiær tilknytning til Anna.



Tre af plejebørnene fotograferet sammen med Rigmor Filippa. (Foto ca. 1920)

Bagerst til venstre Ulla Wedel Jørgensen.

I midten plejemor Rigmor Filippa.

og til højre Anna Lisa Stilling.

Ruth Cicca Bertelsen forrest.

Fjerde plejebarn.

Inga Vestergård Jensen blev født på Rigshospitalet den 2. oktober 1917. pigens mor hed Elise Kirstine Marie Jensen, hun er beskrevet som værende ugift og havde patient nr. 1215 B.

Hun havde i alt hemmelighed kunnet skjule sin graviditet, for den nærmeste familie.

Det nyfødte barn kom i pleje hos frk. Karitha Filippa Johannsen i Hundstrup. Pigen blev døbt på Rigshospitalet, den 4. november 1917, og fik navnet Inga Vestergård Jensen.

Moderen var syg af "Milliær tuberkulose", og det har sikkert haft betydning for, at pigen Inga ikke fik den bedste start på livet, så efter kun 2 måneder på hjemmet i Hundstrup dør den lille pige den 6. december 1917 og begravnes på Hundstrup kirkegård. - Dødsattesten var udfærdiget af en læge i Fåborg lægekreds, og han angiver dødsårsagen som: *Debilitar Congenita*, hvilket er en medfødt svækkelse, *Enteritis* = tarmbetændelse.

Kirkebogen i Hundstrup fortæller: *1917 den 6. december Hundstrup by, Hundstrup sogn, Sunds Herred. Hundstrup kirkegård den 9. december. Inga Vestergård Jensen, født på Rigshospitalet i København den 2. oktober 1917 af ugift mor, nu i pleje hos Frøken Karitha Filippa Hundstrup By, 2 måneder gammel. Sognepræst Vilhelm Oehlenschläger. Salling Herred Skifteprotokol af 7. december 1917.*

Kort tid efter dør moderen også, den 9. december 1917. Hendes sygdom har sikkert været årsag til, at hun op til fødslen var stærk svækket.

Men hvordan var Inga Vestergård Jensen kommet i pleje hos Filippa Johannsen?

Var det Ingas farbror Carl Jensen, der havde forbindelse til dette? Dette var usandsynligt, da graviditeten blev holdt hemmeligt for familien. Eller var der personer på Rigshospitalet, der havde kontakt til børnehjemmet i Hundstrup? denne teori er der en formodning om.

På Rigshospitalet var der en frk. Raaschou, hende finder man ansat på fødeafdeling B.2 ved folketællingen i 1916. Fanny Raaschous farbror, Niels Peter Raaschou, var præst i Espe ved Sallinge på Midtjylland, et embede han havde til sin død den 7. november 1890. Måske har hans familie kendt både Karitha Filippa og hendes familie, skolelærer og kirkesanger Johannes Peder Jøns Johannsen og hans kone Vilhelmine Theodora og derved fået kendskab til børnehjemmet i Hundstrup? - måske derfor kendte ansatte på Rigshospitalet til børnehjemmets i Hundstrup.

En tak til Birthe Rasmussen fra Løvskal ved Bjerringbro, som har hjulpet med oplysninger om børnene på hjemmet og især pigen Inga Vestergård Larsen, som Birthe Rasmussen har haft familiære relationer til.

Femte plejebarn.



Ruth Cissa Bertelsen er ved folketællingen 1921 oplyst boende på børnehjemmet i Hundstrup. Ruth var født den 20. juli 1918. i Sønder Broby, døbt i Hundstrup kirke 27. oktober 1918. af pastor Oehlenschläger.

Hun er formodentlig kommet til børnehjemmet omkring dette tidspunkt.

Ruth Bertelsens mor, Elna Marie Bertelsen, var ugift, - udlagt barnefader var skræddermester Niels Jønnsen Cederstrøm i Odense. Elna og Niels blev senere borgerligt viet i Dalum sogn den 6. august 1925. Datteren Ruth fik senere ændret sit efternavn til Cederstrøm.

Moderen Elna Marie Bertelsen var født den 7. januar 1889 i Bindslev sogn, Hjørring. - Faderen Niels Jønnsen Cederstrøm var født 7. januar 1865, søn af Købmand Niels Cederstrøm, Århus. Niels var skræddermester på Clemensbro i Odense. Han dør d. 5. april 1945.

Ved Ruths dåb den 27. oktober 1918 var en af dem som stod fadder Karitha Filippa Johannsen, Hundstrup. - Hvornår Ruth kom hjem til sine biologiske forældre vides ikke, men ved Ruths konfirmation den 2. april 1933, Sankt Hans sogn i Odense, havde familien adressen Stationsvej 17 i Odense.

Elna og Niels fik yderligere 2 døtre, Selma Cederstrøm, født den 26. september 1926 i Dalum sogn og Lizzie Cederstrøm, født den 4. december 1928 i Dalum sogn.

Ved Folketællingen 1940 var datteren Ruth Cissa Cederstrøm ekspeditrice ved en manufakturhandler i Odense.

Sjette plejebarn.

Edith Poulsen, født den 20. juli 1920. i København. Hun havde opholdt på børnehjemmet i Hundstrup, men der er ingen oplysninger om hvornår og hvor længe, hun var på plejehjemmet.

Syvende plejebarn.

Svend Svendsen født den 17. december 1920 i København. Svend var den eneste dreng, der havde ophold på plejehjemmet, og der er ingen oplysninger om hvornår og hvor længe, han var i Hundstrup

Ottende plejebarn.

Ellen Larsen var født den 3. juli 1922 i Simeons Sogn, København. Af ukendte årsager blev Ellen født Guldbjergsgade 82 i København, på adressen boede jordemoder Betty Petra Caroline Nielsen.

Ellen var den sidst ankomne af de otte børn på børnehjemmet "Villa Filippa". Ellen Larsen blev konfirmeret i Øster Skerninge kirke den 4. oktober 1936 og var den af plejebørnene, der hele livet holdt kontakten til Hundstrup. Ved sin død i 2011 boede hun på Rosengården i Hornslet på Djursland. - Hun døde den 5. sept. 2011 og efter eget ønske bisat på Hundstrup Kirkegård, ved siden af sin plejemor Rigmor, og sin moster Dagmar.

Ellen Larsen blev som spæd afleveret på plejehjemmet og er ved folketællingen 1925 registreret i Hundstrup.

Da Ellen var ca. 4 år gammel døde hendes plejemor Karitha Filippa, men sammen med de tre ældre plejesøstre fik de en god opvækst med Rigmor som plejemor.

Ellen Larsen kvitterede for sin gode opvækst i hjemmet ved at få sig en god uddannelse. Først blev hun bankassistent, derefter rejste hun til Århus, hvor hun læste dansk og tysk på universitetet samtidigt med sit arbejde som bankassistent. Som uddannet cand.mag. blev hun ansat på Århus Akademi, hvor hun senere blev lektor og arbejdede der til sin pensionering.

Ellen fik aldrig mand og børn, men var meget optaget af natur og dyreliv. I over 40 år boede hun til leje i en villa i Højbjerg, hvor der også var plads til hendes hunde – naturligvis "dalmatinere". I mange år havde hun også hesten Charlotte. Da den døde, blev den begravet hos en dyrlæge og hvert år ved juletid plantede Ellen en jule-rose på dens grav, så dyrlægen fik vist et helt bed med juleroser.

Ellen Larsen flyttede af ukendte årsager fra villaen i Højbjerg. I stedet købte hun et hus på Axel Munchs Vej i Ryomgård, hvor der også var plads til hendes Dalmantinerhund. I de følgende år kunne man i Ryomgård møde den spinkle kvinde med den store hund. - På sine ældre dage flyttede Ellen til en plejebolig på Rosengården i Hornslet. Her var hun som altid positiv og taknemmelig. Brok og klager lå hende fjernt.



Ellen Larsen i sit lille museum på førstesalen i Huset på Åbyvej 8, Hundstrup. Interiøret er som det var i hendes barndomshjem. Foto sidste halvdel af år 2000.



Ellen Larsen glemte aldrig den hjælp, hun som barn havde fået i "Villa Filippa", børnehjemmet i Hundstrup. I mange år ejede hun huset, og på 1.salen indrettede hun et lille "museum". Huset i Hundstrup valgte hun senere at sælge, men oprettede "Filippafonden" til fordel for fattige og mindrebemidlede i Hundstrup sogn. Da huset i Ryomgård blev solgt, skulle pengene herfra også indgå i fonden.

Filippafonden:

1. Den selvejende fond: "Filippafonden" er hjemmehørende i Hundstrup.
2. Fondens formål er at forvalte provenuet efter salg af "Villa Filippa"
3. Fondens navn er "Filippafonden"
4. Fondens midler anbringes på en prohiberet konto, overvåget af Fyns Stift, som også står for revisionen i henhold til nedenstående punkter.
5. Bestyrelsen består af følgende medlemmer: Sognepræst, et medlem valgt af Hundstrup Menighedsråd, en repræsentant for Vester Skerninge Skole, et medlem fra Vester Skerninge Friskole eller evt. den fælles skole/ungdomsvejleder, samt børnesundhedsplejersken.
6. Afkast af købesummen kan søges til:
 - a) Sognets julehjælp.
 - b) Enlige eller trængende forældre i Hundstrup.
 - c) Støtte til Uddannelse for børn og unge i Hundstrup.
 - d) Støtte til arrangementer for børn og unge i Hundstrup.
 - e) Kirkens forskønnelse.
 - f) Eventuelt overskydende midler kan indgå i fonden eller Filippas gravsted.
 - g) Der kan hvert år uddeles renter plus op til 5% af fondens hovedstol.

"Filippa fonden er i år 2024, opløst og de resterende penge er overgået til Hundstrup Kirke, og fonden er derefter nedlagt".

